

ÖSTANÅBLADET

Redaktionskommitté:

Årgång 55

Hans Toll, Paul Hultberg, Margaretha Bladh & Karin Elardt

Maj 2022



Tuschteckning av Lennart Palmér ur boken "Eksjö – med ritstift och penna"



EKSJÖHUS

Hus för hela livet

www.eksjohus.se · Tel 0381-38300

Swedbank



AB Bruzaholms Bruk

Grundat 1660

Toppmodernt gjuteri med gamla anor

www.bruzabruk.se

0381-201 80

ADVOKATFIRMAN STURE LARSSON AB

Advokat Sture Larsson, Eksjö

Advokat Hanna Larsson, Stockholm

www.advokatensturelarsson.se



RESESTIPENDIATEN 2021

En resa for(e) future!

Målmedvetenhet, nyfikenhet och ihärdighet är tre egenskaper som jag anser har präglat mitt numera 19-åriga liv. Jag är en person som känner mig trygg i att jobba för ett mål och varje dag formar jag nya mål, stora som små. Mitt namn är Jacob Petersson och i samband med min student från Eksjö Gymnasium 2021, tilldelades jag kamratföreningens resestipendium. →

Ett av mitt livs första mål satte jag, 3 år gammal, på Boaryds golfbana, hål 1. Målmedvetet och en aning kaxigt blickade jag framåt med målet tydligt framför mig. Bollen som jag nyss hade peggat upp skulle hamna så nära flaggan som möjligt, cirka 120 meter framför mig. Resultatet blev förstås inte riktigt som jag hade föreställt mig. I stunden var jag naturligtvis besviken men nu efteråt vet jag att ett sämre slag ändå kan betyda att man har närmat sig sitt mål.



Golfen har betytt mycket för mig i hela mitt liv. För mig är det en stund där jag kan koppla av, umgås socialt men samtidigt få tävla. Golfen har därför varit en viktig del av min skolgång då jag lyckats varva golfen med mina studier för att nå goda resultat.

” *Ett av mitt livs första mål satte jag, 3 år gammal, på Boaryds golfbana, hål 1.*

Ända sedan i fjol då jag tilldelades kamratföreningens resestipendium har jag känt mig hedrad. Sedan dess har jag varit fast besluten om att bidraget som stipendiet medförde ska gå till att finansiera delar av en golfresa till Skottland. På grund av rådande pandemiläge har resan ännu inte varit möjlig men är något jag hoppas kunna genomföra inom en snar framtid.

I Skottland kommer jag få möjlighet att få uppleva en liknande känsla som den jag upplevde för 16 år sedan på Boaryds golfbana. Med målet långt framför mig kommer jag kunna visualisera vägen fram, kunna identifiera de hinder som jag kommer stöta på

för att slutligen med precision, fokus och full koncentration ta mig framåt mot mitt mål. Jag kommer fortsätta att intala mig att ett slag som transporterar bollen mot hålet kan ses som en framgång. Numera vet jag även att ett mål kan nås genom delmål. Greenen förblir alltid det slutliga målet men fairway finns faktiskt av en anledning!

Studenten ser jag tillbaka på som ett delmål för ett större slutligt mål i livet. Med det tanke sätt som bland annat golfen har fått mig att utveckla så känner jag mig trygg med att bemöta och bemästra de utmaningar och mål som jag kommer möta i livet, men just nu ligger min boll bara på fairway... Innan jag slår mig vidare mot målet ska jag dock till Skottland och få uppleva en resa utöver det vanliga, for(e) future!

Ett riktigt stort tack till Er alla i kamratföreningen vid Eksjö Gymnasium.

Jacob Petersson, Sx 21

Böcker
- vår passion!



**EKSJÖ
BOKHANDEL**
Helena, Nina & Julia

Södra Storgatan 11 * 0381-10060 * www.eksjobokhandel.se * info@eksjobokhandel.se



Putte  Kock

Catering. Att köpa in maten till fest, bröllop eller vilken tillställning som helst sparar både tid och besvär. Vi levererar högklassiga bufféer, sobra bröllopsmiddagar, småttande grillmenyer och allt däremellan.

Sittningar
kvällstid och
helg vid minst
30 personer

Matsal. I vår vackra restaurang serverar vi Dagens rätt varje helgfri vardag kl 11.30–14. Vällagad husmanskost »with a twist« är vårt signum. Självklart är allt lagat från grunden precis som »förr i tiden«.



Nya
Lennarts
KONDITORI · EKSJÖ



0381-61 13 90 · www.lennartskonditori.se

Mån–fre 7.00–18.30.
Lör 8.00–16.00
Sön 10.00–16.00
Stora Torget, Eksjö.

Radorösten från Eksjö

Det är första dagen på gymnasiet. Steget ut i vuxenvärlden. Jag minns att jag hade planerat allt i minsta detalj. Vilka kläder jag skulle ha, vilka skor som passade till nya väskan och hur jag skulle ta mig till skolan. Först treans spårvagn till centralstationen och sen grön express till Mölnlycke. När jag klev in genom dörrarna till Hulebäcksgymnasiet så öppnades en helt ny värld för den lilla tjejen från Eksjö men med stora drömmar.

” *Min studenttid var verkligen en av de roligaste tiderna i mitt liv*



Det är nu 20 år sedan den där dagen, dagen som var starten på ett fantastiskt år i Göteborg. Viljan att testa något nytt fick mig och min mamma att flytta ett år till västkusten och det beslutet har vi aldrig ångrat. Jag träffade mannen som jag idag är gift med och min mamma fick vänner för livet. Men trots detta så var det aldrig ett alternativ för mig att stanna mer än ett år. För jag hade en dröm och det var att ta studenten från Eksjö gymnasium. För det är nått speciellt med det, en tradition som jag inte ville bryta. Att få gå på bal på Eksjö stadshotell, få åka lastbilsflak på Eksjös gator och framför allt få springa ut genom de massiva trädörrarna vid på Östans skolans entré. Min studenttid var verkligen en av de roligaste tiderna i mitt liv och jag är otroligt tacksam för den kunskap jag fick med mig från mina två år på skolan.

Efter gymnasiet så valde jag precis som många andra att jobba och resa under några år. På den tiden var det många från trakten som jobbade på Oslos flygplats så där fick även jag och mina tjejkompisar jobb. När vi tjänat in en rejäl slant så reste vi, för att sen komma tillbaka och jobba lite till. Men denna gång sparade jag pengarna, jag skulle ju bli student, igen! 2007 började jag en tvååring utbildning på Akademi Båstad med inriktning radio/media. Jag skulle jobba med TV eller Radio!

Och så blev det. Idag är jag reporter och programledare på P4 Jönköping. Men vägen hit har varit både lång och rolig. Under de senaste åren har jag bott i Stockholm, Oslo,

Båstad, Växjö, Ängelholm, Göteborg och Jönköping. Under resans gång har jag varit både på SVT, SR och inom kommersiell radio. Under åren vi bodde i Göteborg så sände jag radio på Mix Megapol och det gav mig möjligheter och erfarenheter jag bara kunnat drömma om. Resor, kändisintervjuer, galna upptåg och under en tid, även tv-erfarenhet då vi sände radio även i TV. (Vilket såhär i efterhand var en riktigt dålig idé, radio ska konsumeras genom öronen inte ögonen).

Att arbeta på Mix var fruktansvärt roligt men det var fortfarande en pusselbit som saknades och den biten tror jag att jag har hittat nu. Kanske har det med personlig mognad att göra men att jobba inom public service ger en otrolig tillfredsställelse. Jag får dagligen intervju och träffa människor i vårt län som har en historia att berätta. Jag får ställa

politiker till svars och jag får sprida viktig kunskap och ibland även glädje. Just glädje har det kanske varit lite ont om de senaste två åren, med först en pandemi och sedan ett krig. Samtidigt har det rent journalistiskt lärt mig otroligt mycket att jobba under sådana förhållanden.

Nu blickar vi framåt mot förhoppningsvis ljusare tider. Jag ser bland annat fram emot att få träffa skolelever under våren för att prata om just Sveriges radio. Första stoppet blir faktiskt på Eksjö gymnasium! Vidare ser jag fram emot sommaren och kanske framför allt Eksjö Tattoo som jag fått den äran att vara konferencier för i år.

Tack för ordet och ta hand om varandra.

Sofie Carme, Sx 05



Besök ett av Sveriges äldsta karamellkokerier! Hantverk sedan 1929.

Mariannelunds
KARAMELLKOKERI

SINCE 1929

Sommaröppet
4 juni–26 augusti
Måndag–fredag 9–18
Lördag–söndag 10–15
www.karamellkokeri.se

Eksjöstudent – årets psykolog

Mitt namn är Erica Mattelin och jag arbetar som doktorand på Barnafrid, Linköpings Universitet och som rådgivare kring barns delaktighet på Rädda Barnen nationellt. Rädda Barnen är sannolikt känt för de flesta men Barnafrid kan behöva en närmare presentation. Barnafrid är ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn som Linköpings Universitet står värd för. Här arbetar vi med att samla och sprida kunskap om våld mot barn på uppdrag av regeringen. Jag har valt att ägna mitt yrkesliv åt barn utsatta för våld och andra svårigheter i allmänhet och barn på flykt undan krig i synnerhet.

1 mars 2022 när jag skriver den här texten så vet vi inte hur Rysslands försök till ockupation av Ukraina kommer att sluta. Det vi däremot vet är att en halv miljon människor redan har rört sig över gränserna till andra europeiska länder för att söka skydd och att Sverige tagit ett historiskt beslut att stödja Ukraina med vapen. Många av dem som söker skydd är barn. Barn som kommer att ha påverkats av sina erfarenheter oavsett hur den här ockupationen slutar. Vi vet exempelvis att ungefär ett av fem barn som varit på flykt har symptom på det som kallas post-traumatiskt stressyndrom. En i många fall livslång diagnos om den förblir obehandlad.

Jag tog examen från Eksjö Gymnasium sommaren 2006 med målet att få arbeta med barns rättigheter. Vägen till Rädda Barnen och doktorandstudier gick via psykologprogrammet vid Uppsala universitet (förutom en



avstickare jorden runt med hjälp av resestipendiet jag fick vid studentexamen) som jag tog examen ifrån januari 2013. Sedan dess har jag arbetat med barn och deras psykiska hälsa. Mitt fokus har varit på de områden inom barnpsykiatri, skolan och Rädda Barnen där jag tror att vi kan göra störst skillnad.

Jag har vid flera tillfällen fått frågan vad som fick mig att välja att arbeta med de här frågorna och jag tror att svaret ligger just hos Eksjö Gymnasium. Min tid där var främst präglad av ett starkt engagemang i elevrådet. Där fick jag, tillsammans med bland andra Sara Lindell, som fortfarande är en av mina allra närmsta vänner, vara med och forma hur vår vardag som elever skulle se ut. Jag hoppas att alla elever som vill skapa förändring

blir lika sporrade som jag blev under åren 2004–2006, men tyvärr vet jag att så sällan är fallet. Vi hade lärare och rektorer som verkligen levde som de lärde vad gäller barns delaktighet och jag vet att det formade mig att tro att man verkligen kan förändra saker om man vill – något som fortfarande finns med mig än idag.

”*Vi hade lärare och rektorer som verkligen levde som de lärde vad gäller barns delaktighet*”

När jag, Lina Persson och Evelina Sjöberg skulle skriva vårt specialarbete fick vi möjlighet att tillsammans med Erikshjälpen anordna en insamling för att bygga upp en skola

i Rumänien. Resan var trots sitt allvar fantastiskt rolig och fick oss att känna att vi kunde göra något viktigt trots att vi bara var 18 år och från en liten stad i Småland. Denna upplevelse tror jag formade mig alldeles särskilt.

Idag präglas min vardag av att undersöka vad det är som främjar barns hälsa trots att de varit med om svåra händelser som att till exempel ha befunnit sig på flykt. Jag arbetar med att sätta punkt för min avhandling som enligt plan ska vara klar runt årsskiftet 2022/2023. Vid sidan om detta arbetar jag på Rädda Barnen där jag nu ökar upp farten i arbetet med barns delaktighet. Jag är så tacksam över min tid på Eksjö Gymnasium och hoppas att andra elever får samma möjligheter som jag fick där och då.

Erica Mattelin Sx 06

EKSJÖ
STADSHOTELL

ANNO
1862

Albert
BISTRO & BAR

Hotell - Restaurang - Festväning - Konferens

Boka bord: 0381-130 20

Fler möjligheter
hittar du på
vår hemsida

Eksjö
Stadshotell

Tel: 0381-130 20 | Stora torget, Eksjö | www.eksjostadshotell.se

Instagram Facebook Eksjostadshotell

Kända kvinnor från Eksjö

Laurentii Gille har nyligen gett ut en mindre skrift som handlar om kvinnor som på olika sätt satt avtryck i historien – Kvinnor i Eksjö. Eventuellt kan detta få en fortsättning med andra ämnesområden.

Bakgrunden till valet av ämne är att det år 2021 var 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta till riksdagen, eftersom man beslutat införa allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Fortfarande fanns det dock stora begränsningar kvar i vilka som fick rösta.

Skriften spänner över lång tid – från 1300-talet till cirka 1980. Inledningsvis beskrivs hur kvinnans ställning i samhället har förändrats över tid. Olika kategorier beskrivs – kvinnor som fotografer, kvinnor i riks- och lokalpolitik, kvinnliga hantverkare och affärskvinnor. Dessutom redovisas ett antal färgstarka kvinnoporträtt.

På 1300-talet var Birgitta Magnusdotter en betydelsefull jordägare och tillhörde det yppersta frälset i landet. Hon var släkt med den Heliga Birgitta och ägde bland annat Edshults gård. Genom sitt andra giftermål blev hon indragen i dramatiska händelser med ett biskopsmord.

Elin Jönsson var en läkevinna från Hults socken som levde i slutet av 1600-talet. Hon anklagades för häxkonster, dömdes till döden men blev benådad. Trots detta fortsatte hon sedan med sina läkekonster.

Den förmodligen mest framstående konsthantverkaren räknat både bland män och kvinnor torde vara Helena Larsdotter Linde-

lia. Hon var självlärd och tillverkade kyrkliga textilier, främst mässhakar, från slutet av 1600-talet till början av 1700-talet. Hon bodde i Vaxblekargården. Hennes alster finns i flera kyrkor i södra Sverige och på museer, bland annat Historiska Museet i Stockholm.

När fotografen slog igenom i Sverige i mitten av 1800-talet var flera fotografer kvinnor. Orsaken till det är dels att hindren för kvinnor att bedriva näringsverksamhet togs bort 1864, dels att det var ett nytt yrke som inte var in-tecknat av män. Den främsta kvinnliga fotografen i Eksjö torde vara Maria Tesch (1850 – 1936), som bedrev sin verksamhet här från sju-tionio års ålder till år 1880. Då fortsatte hon sin verksamhet i Linköping. Hon blev med tiden tämligen välbeställd och donerade en större summa pengar och en tomt vid Regementsgatan, där det byggdes ett hus där behövande, aktningvärda kvinnor kunde få bostad. Andra betydelsefulla kvinnliga fotografer var Olivia Svanström, Amalia Norrman, systrarna Agnes och Amanda Holmberg samt Aina Sand.

Laurentii Gille är en ideell förening med hemort i Eksjö stad och kommun.

Laurentii Gille har som mål att öka kunskaperna om Eksjö stads historia, dokumentera och levandegöra densamma samt ge inblick i forna tiders seder och bruk i denna del av Småland.

Rösträttsorganisationen Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) hade en lokalavdelning i Eksjö mellan 1904 och 1921. Ledande i lokalavdelningen var Elisabeth Sandstedt, Hilda Löfgren (föreståndare på Nannylund), Mia Löfroth (rektor för flickskolan) och läraren Helga Sjöstrand, sedermera riksdagsledamot för folkpartiet. Helga Sjöstrand var ämneslärare, men tvingades sluta sin tjänst på läroverket när hon 1917 gift sig med adjunkten Albert Sjöstrand, eftersom läroverksstadgan inte tillät gifta kvinnor som lärare. Den första kvinnan i stadsfullmäktige kom in 1919 och hette Elisabet Andersson. Tyvärr har vi inte hittat så mycket information om henne, mer än att hon och hennes syster bodde vid Stora Torget, Hagströms hus. Andra Eksjökvinnor i politiken var Lena Johansson, den första kvinnliga socialdemokraten i stadsfullmäktige, Linnea Hörln, riksdagsledamot för folkpartiet och Marianne Wahlberg, även hon riksdagsledamot för folkpartiet och en kort period i slutet av 1970-talet även statsråd, biträdande budgetminister.

Många andra kvinnor passerar revy i denna lilla skrift: postmästaren Greta Eckerman på 1700-talet, affärskvinnorna Anna Maria "Hennes Nåd" Holm och Ewa Bergman (1800-tal), grindvakterskan vid järnvägen Elisabeth Palm (sent 1800-tal), Predikar-

Ida (18/1900-tal), vykortstecknaren Adina Sand (1900-tal), systrarna Signe och Hedda Aschan (18/1900-tal) samt slutligen Birgitta von Wowern, på 1940-talet världsrekordhållare i stående längdhopp.

Paul Hultberg Sx 69
Ledamot i styrelsen för Laurentii Gille

Kvinnor i Eksjö kan köpas på Eksjö Museum eller direkt från föreningen, www.laurentiigille.se



LAURENTII GILLE
* EK SJÖ * 1994 *

Vi brinner för Eksjöns historia

Laurentii Gille - en hembygdsförening i tiden

Våra senaste böcker finns i bokhandeln och på museet.

Kvinnor i Eksjö

Se våra filmer på YouTube

Blå medlem. Kontakt: www.laurentiigille.se



Från Berlinmuren till Battersea

Det må vara 32 år sedan, men det känns inte så länge sedan vi sprang ut där på trappan och sjöng Studentsången för full hals i juni 1990, fyllda av hopp om den ljusnande framtid som var vår. För ljusnande var precis det framtiden var just då, när vi slängde studentmössorna i skyn.

Sista året på gymnasiet, 1989-90 präglades av pluggande, galna fester, handboll, golf, fika på Lennarts, julbazar och studentbal på hotellet, men också av historisk omvälvning och framtidstro. Berlinmuren föll, öststaterna (det var så vi kallade länderna i det före detta kommunistblocket på den tiden) demokratiserades, och Sovjetunionen var på väg att falla samman. Kalla kriget var slut och en ny, friare och öppnare värld stod och väntade på oss nybakade och äventyrslystna studenter.

” *Karriären och livet har fortsatt på en svängig väg med nya länder och överraskningar*

Mot denna bakgrund är det kanske inte så konstigt att historielectionerna med vår inspirerande lärare Uffe Danielsson har etsat sig fast i minnet, även för oss som gick naturvetenskaplig linje. På en lektion gick debatten hög huruvida Västtyskland och Östtyskland (eller DDR som man oftast sade) verkligen skulle kunna återförenas till ett land. Men



trots att muren redan hade fallit kom vi elever fram till att det nog var omöjligt – länderna, systemen och människorna var för olika. Tänk så fel vi hade! I skrivande stund dundrar för övrigt Putins stridsvagnar mot Kiev. Historien har en tendens att upprepa sig.

Många av oss var resugna efter studenten. För att fylla på reskassan jobbade jag som lärarvikarie på grundskolorna i Eksjö och extraknäckte som sport- och allmänreporter på Smålands-Tidningen, två otroligt roliga och lärorika erfarenheter som varvades med tågluffande i Europa och ryggsäcksresande runt Asien. Det fanns inga mobiltelefoner och inget internet i början av 90-talet. Kommunikation med familj och vänner hemma i Sverige skedde via vykort, collect call från telefonkiosk eller handskrivna brev med poste restante-adresser längs resvägen.

Några års jobb och resande gav nyttig livser-



farenhet och vidgade vyerna inför universitetet. Man vad skulle jag läsa? Och var? Trots tre års studiepaus hade jag fortfarande ingen klar idé om vad jag verkligen ville bli när jag blev stor. Var man verkligen tvungen att bestämma sig redan?

Strategin blev att välja något som verkade intressant, ta ett steg i taget och se vad som händer på vägen. Uppsala, nationalekonomi och förstas Smålands Nation blev första anhalt, sedan följde – påhejad av en energisk ekonomiprofessor – en termin i Tanzania och Östafrika för att skriva uppsats i utvecklingsekonomi. Avslutningsvis, inspirerad av en fransk kompis i Uppsala, gick vägen till Frankrike och Paris på Erasmus-utbyte (tack, EU!) där det blev studier i franska, makroekonomi och ekonometri, boende på internationell studentcampus, en massa nya spännande bekantskaper, mat, ost och vin och jobb i finansbranschen. Oh la la!

Och på den vägen är det. Någon permanent flytt hem till Sverige har inte blivit av. Karriären och livet har fortsatt på en svängig väg med nya länder och överraskningar, en del återvändsgränder och minor, och fascineran-

de människor och lärdomar runt varje krök.

Efter Frankrike blev det ett stopp i Stockholm, sedan Barcelona i Spanien, och därefter ett år i Colombo, Sri Lanka. Under året i Sri Lanka för snart 20 år sedan hade jag turen att träffa mina nuvarande kollegor. Tillsammans har vi byggt upp ett bolag som idag förser banker och fondbolag i London, New York, Paris, Zürich, Stockholm och andra finansmetropoler med unga, flinka finansanalytiker som jobbar på distans via internet från våra kontor i Indien, Sri Lanka, Kina och Costa Rica.

Sedan pandemin startade för två år sedan jobbar i princip alla hemifrån och all kommunikation med kunder och anställda sker via Zoom (därav min Sri Lanka-inspirerade skärmbakgrund på bilden).

Hemma är för egen del sedan 17 år tillbaka Battersea i London, som förblir en spännande metropol med människor från hela världen, trots tokigheter som Brexit. Min fru är fransyska och det blir ofta kaotiskt kring matbordet med tre barn som blandar engelska, franska och svenska.

Jag tänker ofta tillbaka på gymnasietiden på Östanå, på hur oerhört kul vi hade, på alla duktiga, engagerade lärare som satt avtryck, och på de livslånga vänskapsband som knöts mellan oss studenter. Vi brukar vara uppåt 50 jubilarer från årgång 1990 när vi ses vart femte år på Kamratdagen, sista lördagen i maj. 2020 fick vi ställa in men nu vi siktar på 35-årsjubileum 2025!

Johan Wissinger, Sx 90

Christer minns

Egentligen ville jag läsa italienska som c-språk på gymnasiet. Men jag och min kompis var tydliga de enda som ville det, så vi blev inte minimiantalet fem stycken. Det blev spanska i stället, andrahandsvalet. Men det var en lyckträff, för vi fick Bengt

”Lången” Johansson som lärare. Jag har haft få lärare som gjort sådant intryck som han. Lången var unik.

Jag och min kamrat Edward var humanister. Om Eksjö gymnasium hade haft kapaciteten hade vi gärna gått en helklassisk variant. Men nu tillhörde det fina gamla läroverket den lite kompaktare modell som statmakerna kallade SSG, särskilt samordnat gymnasium. Det betydde ju att alla varianter inte fanns på vår lilla skola. I stället fick vi till

”*Det nya svenska gymnasiet à la 70-talet hade han inte så mycket till övers för*

exempel nöja oss med det latin och den grekiska som gavs inom ramen för ämnet allmän språkkunskap. Men det var roligt ändå. Och fru Jonliden var en duktig pedagog.

Men Lången ja. Första året bestod spansklassen av såväl ekonomer som samhällsvetare. Andra året var vi bara samhällsvetare och humanister. Tredje återstod endast vi humanister i gruppen. Tror vi var fem. Det

blev nästan privatundervisning.

Lången satt bakom sin kateder men våra bänkar låg dikt an med den, så vi satt nära som i en studiecirkel. Med den intensitet i undervisningen det betydde.

Han kände oss med tiden väl. Jag minns inte att vi hade en enda skrivning under de tre åren.

Lången examinerade oss under lektionerna helt enkelt, visste vad vi gick för. Och jag var aldrig, vad jag minns, nervös inför läxförhören. Det kunde ju annars hända inför andra lärare...

Lektionerna var spännande och oförutsägbara. Lången var per-

sonlig med oss, delade frikostigt och humoristiskt med sig av sina erfarenheter från ett långt lärarliv. Man visste inte riktigt om läxan skulle hinnas med idag eller om vi skulle ta den imorgon. Men det spelade mindre roll. För det kunde ju hända att Lången fångades av sina egna berättelser så till den grad att de fyrtyo minuterna plötsligt hade gått och lektionen var slut. Kanske han ville förklara bakgrunden till den då aktuella svenska varvskrisen; då tog han världskartan till hjälp, pekade och visade - och rekommenderade sina adepter Svensk Sjöfartstidning, oumbärlig för den som ville vara informerad.

Eller så berättade han från sin period som lärare någonstans i USA, färgrikt utan att dölja sina egna åsikter om det ena eller andra. Och tänk när han mötte The Gila

Monster på en bilresa i Mexiko! Eller när han blev uppkallad till Goebbels' propagandaministerium en gång i 30-talets Berlin!

Lången var beläst och världsvan, det anade vi landsortsungdomar. Och han hade en ganska enastående fingertoppskänsla för kvalitet. Exempelvis tipsade han oss om en ny, ung amerikansk filmregissör, Steven Spielberg, som säkert skulle bli en riktig stjärna med tiden. Och när han hade läst Gabriel Garcia Marquez' Hundra år av ensamhet sade han att Marquez säkert skulle få Nobelpriset i litteratur en dag...

Det nya svenska gymnasiet à la 70-talet hade han inte så mycket till övers för. Lången saknade den gamla studentexamen, det förstod man - en gång citerade han någon tysk kollega som utbrustit: "Sie haben kein Abitur!" Och förlustelser typ klassutflykter tyckte han var barnsligheter som gymnasister inte skulle behöva ägna sig åt.

Men - lärde vi oss spanska då? Det gjorde vi. Han var noggrann med grammatiken.



Bengt m hustru inför resa till Kalifornien, där Bengt skulle göra arbetsbyte med amerikansk lärare (F.k hustrun på bilden heter Ulla-Berith och var också känd lärare)

Och vi var ju, som sagt, en sådan liten grupp att undervisningen fick en särskild intensitet och närhet. Dessutom tyckte han om att krydda undervisningen med spansk och

latinamerikansk musik och sång; Violeta Parra och Victor Jara fanns med. (Hans skånska tungrots-r byttes i rullande kastilianska tungspets-r när han uttalade namnet "Parra"). Och ordentliga inblickar gavs inte minst i Latinamerikas historia.

Jag har många gånger tänkt med tacksamhet på Lången och hans undervisning. Lången satte spår hos oss, spår för livet. Sådana pedagoger är guld värda. Jag hoppas att de fortfarande finns: gymnasielärare som mera bryr sig om sitt ämne och sina elever än om byråkratiers pekpinna och pedagogiska modetrender.

*Christer Hugo,
präst i Trångsund-Skogås, Sx 79*

AVIA

www.avia.se

RÄTT IT-PARTNER
FRÅN BÖRJAN...

Gymnasiechefen har ordet

Aret går snabbt och det är dags för en summering av verksamheten på Eksjö Gymnasium. För lite drygt ett år sedan skrev undertecknad om hur undervisningen påverkades genom att under stora delar av 2020 vara på distans. Det fanns tidigt under den hösten en förhoppning om att våren 2021 skulle bli lite mer normal vad gäller undervisningen men så blev inte fallet. Skolan bedrev växelvis distansundervisning ända fram till mitten av april då smittoläget var sådant att vi kunde återgå till traditionell undervisning på plats i skolans lokaler. Detta till stort klang och jubel hos våra elever som mer och mer känt en avsaknad av det sociala sammanhanget med såväl elever som lärare och att få ha en undervisning på plats i lokalerna.

Höstterminen har sedan kunnat fortsätta som innan pandemin och vi håller tummarna för att det så kommer att förbli.

Trots annorlunda undervisningssituationer, restriktioner och rekommendationer så fortsätter gymnasiet att utveckla sin verksamhet, leverera goda resultat och vara den trygga skolan.

Det prekära läget för elever såväl som personal har inte minst under 2020 och våren 2021 satt kreativiteten på prov vad gäller att hitta bra undervisningssituationer för eleverna bakom skärmarna. Årets studenter hade faktiskt tillbringat nästan halva sin gymnasietid på distans, sittandes bakom en skärm under så väl lektioner som föreläsningar och examinationer. Men ändå lyckas elever och personal tillsammans förbättra betygsmedelvärdet till att nu vara 15,1, att jämföra med



snittet i riket på 14,4. Goda resultat har länge varit Eksjö gymnasiums signum och så vill vi att det ska fortsätta vara.

I våra skolenkäter och trygghetsenkäter kan vi se att eleverna i hög grad känner sig trygga på skolan. Detta beror säkerligen på många faktorer såsom atmosfär och miljö, idogt arbete i elevhälsoteam, mentors arbete med såväl individen som gruppen och relationsskapande aktiviteter. Men, och detta är viktigt, så finns det elever som inte känner samma trygghet och här är det mycket viktigt att alla tillsammans tar ett krafttag för att få ännu fler elever att känna en genuin trygghet när man är i skolan.

Skolans prioriterade områden är just trygghet, närvaro och goda resultat. Vi tror att dessa tre områden hänger tätt ihop. Är eleven trygg på sin skola så vill man komma dit. Är man på plats så är förutsättningarna bättre för att nå goda resultat i studierna.

Vad gäller utveckling på skolan så har gymnasiet vid läsårstart bland annat tagit emot de första sju eleverna till den nystartade musikinriktningen på Estetiska programmet. Denna utbildning sker i samarbete med Eksjö Stadsfest och förutom en bra musikutbildning så ska eleverna på denna inriktning få en unik inblick i evenemangsvärlden genom exklusiva föreläsningar, insyn i evenemangsproduktioner i Eksjö och möjlighet att få vara med bakom scen på Stadsfesten. Hösten har bjudit på allt detta och eleverna trivs mycket bra med sin utbildning.

Vidare fortsätter gymnasiet med framgångsrik verksamhet i Ung företagsamhet (UF) där eleverna får prova på att starta och driva ett företag. Den uppmärksamme kunde bland annat besöka dem under Eksjö julmarknad. Fantastisk idériakedom och entreprenöranda.

” Gymnasiet har tagit emot de första sju eleverna till den nystartade musikinriktningen på Estetiska programmet

Det ganska så nystartade Bygg- och anläggningsprogrammet har nu elever i alla tre årskurserna och fortsatt full beläggning och stort intresse vi besök och antagning.

Vi fortsätter utveckla Teknikprogrammet där verksamheten nischas allt mer åt designhållet där lärarna har stora och spännande planer framöver.

En satsning på våra lokala idrott- och dansprofiler har skett och vi kan nu stoltsera med grenspecifik utbildning i orientering, fotboll, ishockey, handboll, innebandy, golf

och dans. Ett stort antal elever tillbringar del av sin tid i detta och har detta läsår fått se en satsning på utökad tid och de kan nu idrotta två gånger per vecka under skoltid.

Detta är ett axplock vad som händer på några av våra program. Mycket mer är på gång och till detta hoppas jag att få återkomma.

I vårens studenttal poängterar jag att vi vill att eleven lämnar skolan rak i ryggen och stolt över sig själv. Tänka på vad mycket denne klarat av, vad denne har vuxit som person och vilket ansvar som tagits.

Att vi vill att våra elever ska bli självständiga individer som kan stå på egna ben och ta beslut efter sitt eget tycke utan att lyssna och härma vad kompisar och andra säger och gör.

I världen utanför den här skolan hoppas vi att du som elev har modet att vara den som följer din egen ström, som vågar stå upp för de svaga, säga ifrån när något orätt sker och stå på dig när du är säker på att din åsikt eller tanke är den rätta.

För ärligt talat. Simma med strömmen och göra som alla andra är ju ganska smidigt emellanåt. Men är det så kul? Är det inte roligare och mer givande att gå sin egen väg? Strunta i vad folk tycker och tänker.

Eller som Louise Hoffsten sjöng: ”Only the dead fish follow the stream”

Stort tack till alla elever och personal för allt det fina arbetet som görs på vår skola. Det är en ynnest att få vara med och delta i detta.

Vid pennan

Tomas Eliasson

Gymnasiechef Eksjö Gymnasium



EKSJÖ INTERNATIONAL TATTOO

28–30 juli 2022

Internationella toner med militära förtecken! Upplev en pampig, färgstark och spektakulär show mitt på Stora torget i hjärtat av den unika trästaden Eksjö.

TORS DAG 28/7 20.00
FREDAG 29/7 20.00
LÖRDAG 30/7 15.00
LÖRDAG 30/7 20.00

Boka dina biljetter på
www.eksjotattoo.se



FÖRSVARSMAKTEN

Glöm inte att betala årsavgiften!

Avgiften är 100 kronor och betalas enklast via swish 123 026 59 18 eller bankgiro 5465-7275. Ange namn och adress samt examensår och gärna mail och mobilnummer. Meddela också om du vill ha Östanåbladet digitalt i framtiden.

Kamratdagen

Lördagen den 28 maj klockan 15.00 i aulan

Så är det äntligen dags för en traditionell Kamratdag igen efter två år då vi tvingats ställa in. Som vanligt start kl 15.00 i aulan med sedvanligt upprop och årsmötesförhandlingar. Någon form av underhållning kan vi också utlova.

Efter årsmötet serveras kaffe i matsalen under trevligt umgänge med studiekamrater. Tillfälle till rundvandring i skolans lokaler om så önskas. Hur ni fortsätter dagen/kvällen bestämmer ni själva. Det finns ju till exempel många trevliga restauranger i Eksjö!

Varmt välkomna, jubilarer och andra avgångselever liksom lärare, både tidigare och nu verksamma! Vi ses 28 maj kl 15.00

Anmälan till Kamratdagen görs senast 2022-05-16 till Hans Toll, e-post: toll@telia.com alt tel 070-5124014 eller till Karin Elardt, e-post: carin.elardt@hotmail.com alt tel 070-6314116 (ange kontaktuppgifter vid anmälan så vi kan kontakta er om det blir nödvändigt)

Kamratföreningen vid Eksjö gymnasium

STYRELSE VALD 25 MAJ 2019

Ordförande	Hans Toll, Östersandsvägen 31, Vetlanda, tel 070 512 40 14
Kassör	Pernilla Andersson, pernilla.andersson@eksjo.se, tel 070 287 53 45
Sekreterare	Karin Elardt, Björka 10, Eksjö, tel 070 631 41 16
Ledamöter	Margaretha Bladh, Skålaskögle, Mariannelund, tel 0496-600 26 Kenneth Mattelin, Nybrogatan 5, Eksjö, tel 070 300 90 37 Per Sixtensson, Högaskog, Eksjö, tel 0381-310 44 Margareta Wissinger, Hasslavägen 6, Eksjö, tel 0381-133 33 Margaretha Hagberg, Syrenvägen 11, Eksjö, tel 0381-142 50 Ingbritt Martinsson, Skottsmåla Björkholmen 1, Eksjö, tel 073-0491094 Paul Hultberg, Vävaregränd 7 C, Eksjö, tel 070-545 40 94 Tomas Eliasson, tomas.eliasson@eksjo.se
Hedersledamot	Barbro Gunnarsson
Revisor	Rolf Abellsson
Årsavgift	100 kronor
Hemsida	www.eksjogymnasium.se/elevinfo/ovrig_elevinfo/kamratforeningen
Facebook	Eksjö Gymnasiums Kamratförening

Saxat från Snilleblixten 1964

ELEVRÅDETS ÅRLIGA SKRIFT 1952-1964

Jag är född närsynt och gifte mig den 6:e februari. Nu har jag fått glasögon. Kan äktenskapet förklaras ogiltigt?

Det är svårt att se.



Slalom är den dummaste vägen mellan två punkter.

Axplock ur engelska och tyska stilar

That old feeling = den gamle fulingen.

Honey sacel rose = Har ni cykellås?

My bounie is over the ocean = Min bonde är över sjön.

Dieses Nacht als die Schwermut ihm überkam = Den natten då svärmodern överföll honom.

Als er aus ging begegnete er einen Armen = När han gick ut mötte han en arm.

Never insult the Humble = Insylta inte humlor.

Sie erwartete ihm mit zehnsucht = Hon väntade honom med tio-tåget.



Jaså, det är någon som har tappat en röd basker. Jag trodde jag hade fått magsår.



Fröken förklarar begreppen abstrakt och konkret: — Abstrakt är något, som man inte kan se och ta på, konkret är något som man både kan se och ta på. Kan någon nämna ett exempel? Nämn något, som är konkret.

Karl: — Mina byxor.

— Ja, det är riktigt. Och så kommer vi till abstrakt.

Karl (efter att ha tänkt länge och väl):

— Frökens byxor.



Upplysning på Eksjö HAL

Jag tycker att det är oräddvinst att de elever som gick på verket för bara något år sedan kunde fuska hej vilt på toaletterna under skrivningar. Medan dagens elever är tvungna att medföra såväl tändstickor som ljusstump när man går på aula-muggen för att slå i sitt medhavda lexikon. Det är rent skandalöst att man i ett så utvecklat land som Sverige skall behöva lita till stearinljus för att klara sin real- eller studentexamen. Nej, fram för åtminstone en ofärgad 10 wattslampa.

Voltaire